

## **Fantasileg til dit barn - ENGLEKLOVNEN**

Forestil dig at du sidder på en græsplæne. Græsset er blødt som en pude.

Midt i græsplænen er der et stort træ. Du sætter dig ved træet og læner dig op ad den tykke stamme.

Toppen af træet er fyldt med lyse grønne blade og de virker ligesom en paraply for dig.

Det føles dejligt og behageligt at sidde her lidt i skygge og lidt i solen. Fuglene piper stille og roligt.

Nu kommer der lige foran dig en sød, smilende lille engle klovn, der leger med syv bolde. Han vil gerne lege med dig. Boldene er i forskellige farver, en rød – ligesom et rødt æble, en orange – som en appelsin, en gul, - hvor farven er ligesom en hel gul banan, en grøn, - ligesom en agurk, en lyseblå – ligesom havet, en blå lilla og der ligner en farvelade klat hvor blå og lilla er blandet sammen og en helt ren hvid.

Engle klovnen sætter sig ned foran dig og triller den røde bold over til dig og du kaster den op i luften over til engle klovnen. I leger denne leg med den røde bold - 1-2-3 gange.

Nu kommer den orange bold, engleklovnen kaster den i luften forsigtigt over til dig og du triller den tilbage. I leger med den orange bold lidt og kaster den stille 1-2-3 gange.

Engle klovnen triller nu den gule bold over til dig og du kaster den op i luften, helt op til den store runde gule sol og den falder stille ned i hænderne på din lille engleklovn.

Nu kommer der en lille grøn bold løbende over til dig, den lille grønne bold har små grønne støvler på.

Bolden løber lige over og stopper foran dit hjerte, her står bolden lidt og mærker din kærlighed fra dit hjerte. Den lille grønne bold syntes det er dejligt at være her ved dit hjerte og sender ligeså meget kærlighed tilbage til dig, fra sit eget hjerte. Du får en dejlig varm, blød fornemmelse i hjertet som breder sig til hele din krop. Den grønne bold siger tak for dejlig kærlighed og løber tilbage hvor den kom fra.

Nu kommer en lyseblå bold med gummisko, på en lille lyseblå cykel med 2 hjul. Bolden kigger på dig lidt og hopper op i dine arme og lægger sig lidt hos dig. Du mærker en dejlig varme i dine hænder og arme.

Nu hopper den lyseblå bold på cyklen igen, tilbage til engle klovnen.

En lille traktor kommer kørende, det er den lille engleklovn med store handsker på sine hænder, der styrer ved rattet– hvad farve har traktoren? Du bestemmer. Efter

traktoren er der en lille ladvogn, på ladvognen er der to spande maling, en blå og en lilla, en pensel og et stort stykke karton.

Nu kan du male et maleri med de to farver, og når du er færdig sætter du maleriet ved træet og kigger på de flotte farver du har malet med.

Nu kan du høre en lyd oppe fra træet – du kigger op og ser at det lige pludselig begynder at sne med masser af bitte, bitte små hvide bløde bolde – hold da op det er dejligt, det er ligesom at få brusebad – nu er det bare inden i dig du bliver vasket ren – stille og roligt. Du syntes det er dejligt og sjovt og du tænker på at du har leget med en masse farver. Den hvide farve, den blålilla, den lyseblå, den grønne, den gule, den orange og den røde.

Du siger tak til engle klovnene for en god leg og i bliver enige om at mødes igen en anden gang.

*Lone Kathrin Hansen*